

handgemeen worden noch in gesprek treden, tenzij hij zichtbaar wordt; zelfs niet eens een Engel en een geest met een mensch, ook al stond hij naast zijn lichaam en voor zijn aangezicht. Evenmin kan iemands ziel met iemand anders spreken en handelen tenzij door zijn lichaam. De zon kan met haar licht en met haar warmte niet binnendringen in enig mensch, beest en boom, tenzij zij eerst binnendringt in de lucht, en door deze werkt; evenmin in de visschen anders dan door de wateren, want zij moet werken door het element, waarin het subject is. Zelfs kan niemand met een mes een visch ontschubben, noch een raaf plukken zonder zijn vingers te gebruiken; noch in de diepte van een meer afdalen zonder een. duikerklok. In één woord: elk ding moet aan het andere aangepast zijn, alvorens gemeenschap plaats vindt en een werking daartegen of daarmede samen.

**126.** VI. HET LIJDEN AAN HET KRUIS WAS DE LAATSTE VERZOEKING DIE DE HEER, ALS DE GROOTSTE PROFEET, DOORSTOND, EN ZIJ WAS HET MIDDEL TER VERHEERLIJING VAN ZIJN MENSCHELIJKE, DAT IS, TER VEREENIGING MET HET GODDELIJKE ZIJNS VADERS, EN NIET DE VERLOSSING. Er zijn twee dingen, ter wille van welke de Heer in de wereld kwam, en door welke Hij de menschen en de Engelen zalig maakte, namelijk de Verlossing en de Verheerlijking van Zijn Menschelijke. Deze twee dingen zijn onderling onderscheiden, maar nochtans maken zij voor de zaligmaking één uit. Wat de VERLOSSING is, werd in de voorafgaande artikelen aangetoond, namelijk, dat zij de strijd tegen de hellen, de onderwerping daarvan, en daarna de ordening der Hemelen was. De VERHEERLIJING is echter de vereeniging van het Menschelijke des Heeren met het Goddelijke Zijns Vaders. Dit is geleidelijk geschied en kwam volledig tot stand door het lijden aan het kruis. Want ieder mensch moet zijnerzijds tot God naderen, en voor zooveel de mensch nadert, treedt God van Zijn zijde binnen. Het is hier evenzoo mede gesteld als met een tempel; deze moet eerst gebouwd worden, en dit geschiedt met de handen der menschen; en daarna moet hij ingewijd worden; en ten slotte moet gebeden worden, dat God tegenwoordig zij en Zich daar vereenige met de Kerk. Dat de Vereeniging zelve volledig werd door het lijden aan het kruis, komt, omdat het de laatste Verzoeking was, welke de Heer in de wereld onderging, en door de verzoeken geschiedt de verbinding. Want in de verzoeken wordt de mensch schijnbaar aan zichzelf alleen overgelaten, hoewel hij niet verlaten is, want dan is God in zijn binnenste dingen het allermeest tegenwoordig, en ondersteunt Hij hem. Wanneer iemand dan ook in de verzoeking overwint, wordt hij in het binnenste met God verbonden; en zoo werd de Heer toen in het binnenste met God Zijn Vader vereenigd. Dat de Heer in het lijden aan