

14. Vandaar komt het, dat zij die in den Heer Jezus Christus gelooven, het eeuwige leven hebben; en dat zij die niet in Hem gelooven, dit leven niet hebben. ¹⁰⁾

10 [KANTTEKENINGEN:] De verlossing zelve was de onderwerping der hellen en de ordening der Hemelen, en aldus de voorbereiding tot een nieuwe geestelijke Kerk.

Zonder deze verlossing had geen mensch behouden kunnen worden, noch hadden de Engelen in hun staat van gelukzaligheid kunnen blijven bestaan.

De Heer heeft niet alleen de menschen maar ook de Engelen verlost.

De verlossing was een zuiver Goddelijk werk.

Deze verlossing had niet kunnen geschieden dan door den vleesch geworden God.

Het lijden des kruizes was de laatste verzoeking, welke Hij als de Grootste Profeet doorstond, en waardoor Hij ook waarlijk de hellen onderwierp en Zijn Menschelijke verheerlijkte; aldus was het het middel tot verlossing, maar niet de verlossing.

Dat het lijden des kruizes de verlossing zelve was, is een fundamenteele dwaling der kerk.

Deze dwaling, to zamen met de dwaling aangaande de drie Goddelijke personen uit het eeuwige heeft de gansche Kerk dermate verdraaid, dat niet eenige geestelijke rest daarvan over is.

(De dwalingen vanuit de hedendaagsche verlossing waren op te sommen, namelijk dat zij het lijden des kruises is.)

De valscheden des geloofs kunnen niet verbonden worden met het goede der naastenliefde.

Deze achtereenvolgende staten, voorzeggd bij Daniël en bij de Profeten.

Aangaande Christus (Matth. 24).